



Jonge
Democraten
Fryslân

De Dinsdag Dosis

Veiligheid voor alles

Al meer dan zestig jaar kunnen we rekenen op ons acht uur journaal, de NOS gaat van locatie naar locatie om ons te voorzien van binnen- en buitenlands nieuws. Waar dit niet erg bijzonder lijkt, gaat dat tegenwoordig toch niet zonder slag of stoot.

Onlangs zijn er veel medewerkers bedreigd. Onderweg naar locaties worden ze gedwarsboomd of geïntimideerd. Ook wordt materiaal vernield. Hierdoor is een soepele verbinding met de radio- en tv studio in Hilversum niet altijd mogelijk.

Buiten deze praktische ongemakken is het uiteraard onacceptabel dat journalisten, verslaggevers en technisch ondersteunend personeel worden gehinderd en geïntimideerd tijdens het uitvoeren van hun werk. Al helemaal in een vooruitstrevend land als Nederland zou iedereen met een veilig gevoel en een lach op het gezicht naar het werk moeten kunnen gaan.

Ook gaat de hinder in het vrij verslagleggen van nieuws ten koste aan onze democratie en vrijheid.

De NOS gaat voorlopig niet meer op pad zonder bewaking en hebben hun bussen zo afgeplakt dat deze onherkenbaar zijn.

Wat vind jij?

Zou dit überhaupt nodig moeten zijn in een land als Nederland?