

De Dinsdag Dosis



Jonge
Democraten
Fryslân

Onderwijsperikelen in tijden van Corona



"De wortels van onderwijs zijn bitter, maar de vrucht is zoet"

Dit zei Griekse filosoof Aristoteles ruim tweeduizend jaar geleden. In deze tijd zijn de wortels van het onderwijs alleen maar bitterder geworden. De online lessen zorgen voor heel wat kopzorgen en de kwaliteit gaat er ook niet op vooruit. Over de kwaliteit gesproken, is de vrucht nog wel zoet als die zou moeten zijn? Leer je nu nog wel genoeg op school? Ontwikkelen leerlingen en studenten zich nog wel zoals ze dat deden vóór de tijd van mondkapjes en desinfectiegel? Dat is iets wat voorzitter Jeroen Bos zich ernstig afvraagt "Door de huidige omstandigheden wordt onderwijs veel minder persoonlijk, dit gaat ten koste van enthousiasme en inzet". We moeten ons gaan afvragen of het diploma dat je in normale omstandigheden zou hebben behaald, nog wel dezelfde waarde heeft als het diploma dat je in deze tijd misschien wel gaat krijgen. Het dient namelijk als een maatstaf waarmee je aantoont dat je iets kunt. Maar door het aanpassen van competenties, kan dit nogal afwijken. Thuis, les vanaf de bank, kan je nog wel droge stof bijbrengen, maar wat gebeurt bijvoorbeeld met sociale vaardigheden? Nu biedt online onderwijs natuurlijk ook genoeg kansen, zoals het op de proef stellen van je zelfstandigheid maar we moeten kritisch blijven. Hoe behouden we in corona-tijden de kwaliteit van onderwijs die we in Nederland kennen?

Heb jij ideeën?