

De Dinsdag Dosis

Regenboogprovincie

Friesland staat als provincie bekend om een hoop positieve dingen, de mooie natuur, authentieke cultuur en natuurlijk de Elfstedentocht. Helaas is er een eigenschap die onze provincie in een negatiever daglicht plaatst: Friesland is na alle andere provincies in Nederland nog steeds geen regenboogprovincie.

De kwestie kwam weer in de actualiteit naar aanleiding van uitspraken van presentator Sipke Jan Bousema in 'first dates' uitgezonden op Valentijnsdag. Bousema, die zelf uit Friesland komt, was geëmotioneerd over het feit dat Friesland de enige provincie is die de LHBTQ-vlag niet gehesen heeft. In navolging hiervan heeft de D66 Kamerfractie vragen gesteld aan minister Engelshoven over manieren waarop zij zich kan inzetten voor Regenboogprovincie Friesland. JD Fryslân moedigt dit met klem aan, het is absurd dat na meerdere pogingen om het voor elkaar te krijgen Friesland hierin achterloopt op andere provincies. "Door als provincie mee te doen door de vlag te hijsen geef je een signaal van solidariteit af en straal je uit dat iedereen welkom is ongeacht geslacht of seksuele geaardheid, het is buitengewoon teleurstellend dat Friesland niet achter de regenboogprovincie staat", aldus voorzitter Janne Dam. De JD Friesland hoopt dat de provincie zo snel mogelijk achter het initiatief gaat staan en dat iedereen zich in Friesland welkom kan voelen!